

<http://www.youtube.com/watch?v=G0IN-hMq0w>
<http://www.youtube.com/watch?v=8TajMTLpGNI>
Er zijn echter verschillende melodieën op.

voor de Engelse versie
voor de muziek

Hymns 460

As water to the thirsty,
as beauty to the eyes,
as strength that follows weakness,
as truth instead of lies,
as songtime and springtime
and summertime to be,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

Like calm in place of clamor,
like peace that follows pain,
like meeting after parting,
like sunshine after rain,
like moonlight and starlight
and sunlight on the sea,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

As sleep that follows fever,
as gold instead of grey,
as freedom after bondage,
as sunrise to the day,
as home to the traveler
and all we long to see,
so is my Lord,
my living Lord,
so is my Lord to me.

NEDERLANDSE VERTALING

Als water voor wie dorst heeft
als schoonheid voor het oog,
de zon die nieuwe kracht geeft,
als waarheid na bedrog
als lente en zomer
als bloemen in de wei
zo is mijn Heer,
mijn lieve Heer,
zo is mijn Heer voor mij.

Als stilte na de onrust,
herstel dat komt na pijn,
als weerzien na een afscheid,
als warme zonneschijn,
als maanlicht en sterren,
als dauw in de vallei
zo is mijn Heer,
mijn lieve Heer,
zo is mijn Heer voor mij.

Als slaap na zware ziekte,
als goud in plaats van grijs,
bevrijding van verslaving,
de poort naar 't paradijs,
als thuis voor de pelgrim,
de hemel zo dichtbij,
zo is mijn Heer,
mijn lieve Heer,
zo is mijn Heer voor mij. (2x)

Words: Timothy Dudley-Smith

Words © 1979 Hope Publishing Co., Carol Stream, IL 60188, VS.

Nederlandse vertaling: Martin Tensen © 2013 Coconut, Almere, NI.

All rights reserved. Used by permission.

Music: Oasis by T. Brian Coleman

Music © 1979 Stainer & Bell Ltd. & The Trustees for Methodist Church Purposes
(UK)